

**Schriftlezing/tekst**

Schriftlezing: Lukas 22: 39 – 46

Tekst: vers 44

**Thema**

**Christus' zware strijd**

**Vragen**

1. Wat zegt deze geschiedenis over:
  - a. de toorn van God over onze zonde?
  - b. de prijs die betaald moest worden tot verlossing?
  - c. de liefde van de Heere?
  
2. Overdenk (het verband van deze tekst met) de tekst voor vanmiddag:  
'Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?' (Romeinen 8: 31, 32)

**Om verder over na te denken (Gezang 48, Hervormde bundel 1938):**

1

Als ik het wond're kruis aanschouw,  
waar Christus stierf, die 't al volbracht,  
dan voel ik, hoe 'k mijn trots berouw  
en 't rijkst gewin slechts schade acht.

2

Verbied mij dan elk pralend woord  
voor al wat niet uw kruis is, Heer,  
en laat mij, wat m' op aard bekoort,  
ten offer leggen voor U neer!

3

Te klein is 't offer, dat ik bood,  
al waar' al 't goed der aard' mijn deel.  
Uw wond're liefde, godd'lijk groot,  
eist alles, ja mijzelf geheel.

4

Lof Hem, die door Zijn kruis en dood  
gena voor zondaars heeft bereid!  
Lof Hem en zijne liefde groot,  
alom en tot in eeuwigheid!