

Schriftlezing/tekst:

Schriftlezing: Johannes 12: 20 - 33

Tekst: vers 26

Thema en punten:

Dienaar van Jezus

1. Dienen 2. Volgen 3. Eer

Vragen:

1. (Voor de kinderen): Waarom zijn er ouderlingen en diakenen?
Bespreek eens wat hun taak is.
Wat kun je voor ze doen?
2. Dienaar van de Heere Jezus zijn, staat niet los van Zijn kruis. Hoe is dat met elkaar verbonden?
3. Iemand zei: 'Wat de wereld ziet als de grootste vernedering, ziet Jezus als de grootste glorie/heerlijkheid'.
 - a. Wat zegt de tekst van vanmorgen daarover?
 - b. Hoe ziet u dat bij Hem en bij uzelf? Als vernedering of als eer?
4. Stelling: 'Zijn Naam belijden, gebeurt met de mond, maar de echtheid daarvan komt naar voren in de gewilligheid onrecht te dragen omwille van Zijn Naam'

Als dat zo is: bedenk wat je in de afgelopen week anders zou hebben gedaan.
5. Wat betekent het als Jezus zegt: 'De Vader zal hem eren'?

Om verder over na te denken (van Luther):

Naar aanleiding van: Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heere (2 Korinthe 4: 5)

De godzaligen hebben op aarde niets kostbaarders dan de Naam des Heeren. Die alleen prijzen, prediken en belijden zij voor de mensen, als alleen machtig, wijs, heilig, goed en rechtvaardig. Maar hun eigen naam loven en prijzen zij helemaal niet. Zij hebben er vrede mede dat die voor niemand telt. Als Gods Naam maar geloofd en geprezen, en op aarde en in de hemel gedankt zal worden. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want het is heel moeilijk voor iemand:

- om zijn eigen naam er helemaal aan te geven, zowel wat de tegenwoordige wereld als wat het hiernamaals betreft.
- om tot niets te worden voor God en mensen.

En toch, als dat niet gebeurt, kan voor ons de Naam des Heeren niet heerlijk zijn op aarde en kunnen wij Hem ook niet danken in de hemel.