

**Schriftlezing/tekst**

Schriftlezing: Genesis 3: 1 – 15

Tekst: Genesis 3: 9, 15

**Thema en punten:**

Waar ben je?

1. Adventsvraag
2. Adventsboodschap

**Vragen:**

1. (Voor de kinderen): Vers 15 is een bekende tekst, maar misschien wel wat moeilijk. Kun je in eigen woorden zeggen wat deze tekst betekent?
  
2. Adam en Eva verstopten zich voor God.
  - a. Herkent u/herken jij dat? Hoe?
  
  - b. Wanneer komt alles aan het licht? Rekent u/reken jij daarmee?
  
3. De Heere zal vijandschap zetten, zegt vers 15.
  - a. Wat houdt dat in?
  
  - b. Hoe zien we dat in het leven van Christus?
  
  - c. Hoe zien we dat vandaag?
  
  - d. Waarom is de overwinning zeker?

**Om verder over na te denken van Jacqueline van der Waals:**

Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw,  
Ik ben mij zelve moede en ik ben  
Het zoeken moe naar God, die ik niet ken,  
En die ik toch zo graag kennen zou.

Ik ben mijn zwakheid moe en mijn verdriet,  
Mijn arbeid en mijn hoop en mijn genot,  
Maar bovenal het zoeken naar mijn God! –  
Ik ben het zoeken moede – maar God niet.

Hij ziet en kent mijn zonde en vergeeft  
Ze zeventig maal zeven maal en meer.  
Hij wil niet, dat mijn ziele sterft, maar leeft.  
O, wonderbare goedheid van de Heer,  
Die naar zo moedeloos een ziel nog vraagt,  
Die alle dingen en ook mij verdraagt.