

**Schriftlezing/tekst**

Schriftlezing: Jesaja 26: 1 – 13

Tekst: Jesaja 26: 8

**Thema en punten:**

Adventsverwachting: U alleen!

1. Onderweg 2. Verwachten 3. Verlangen

**Vragen:**

1. (Voor de kinderen): In het begin van de preek werden twee koningen genoemd.: Achaz en Hizkia. Welk verschil tussen hen kwam naar voren?
2. Raakt de gebrokenheid in deze wereld, de kerk en ons eigen leven, evenals de realiteit van de zonde in eigen hart en leven ons?
3. Verwachten is voor ons uiterst moeilijk. Waarom? Hoe daarmee om te gaan?
4. Het slot van de tekst luidt: 'tot Uw Naam en uw gedachtenis is de (intense) begeerte van onze ziel'.
  - a. Waarom wordt hier gesproken over de Naam van de HEERE?
  - b. Waarom wordt hier gesproken over Zijn gedachtenis?
  - c. Dit verlangen tekent het (advents)leven van een christen: waarom?
  - d. Wat is het verband met (de voorbereiding op) het Heilig Avondmaal?

**Om verder over na te denken (van Jacqueline E. van der Waals):**

(naar aanleiding van Hebrëen 11: 1)

Toen ik mijn twijfel had tot rust gebracht,  
Begon mijn ongelooft zijn lied te zingen:  
'Waar is de grond, de vaste grond der dingen,  
Waarop gij hoopt?' – Ik zuchtte en zeide zacht:

'Stil, stil mijn kind! Ga slapen, het is nacht.  
Gij zoudt mijn pas ontslapen twijfelingen  
Ontwaken doen'... Maar klagen bleef het zingen,  
En schreiende herzei mijn ziel de klacht:

'Waar is de grond? Waar mijner hope grond?  
Waar het bewijs der onzienlijke zaken?'  
Wees stil, mijn ziel! Zou aan Gods horizon  
Nog niet het licht van Zijn genade naken (= naderen)  
Die mijn de nare nacht, dien ik doorwake,  
Doet wijken – ach wanneer? – voor blijden morgenstond?