

**Schriftlezing/tekst**

Schriftlezing: Titus 2: 1 – 10

Tekst: Titus 2: 6 – 10

**Thema en punten:**

Christelijke levenskunst ‘binnenshuis’ (3)

(1. Naar de gezonde leer 2. Ouderen 3. Gegeven verbanden 4. Benodigd onderwijs)

5. Jonge mannen

6. Titus

7. Dienstknechten

**Vragen:**

1. (Voor de kinderen) Waarom wordt er gepreekt?
2. Komen de jonge mannen er in deze lijst maar karig van af, in vergelijking met de anderen? Waarom wel/niet?
3. Wat betekent het om in de leer ‘onvervalstheid, deftigheid en oprechtheid’ te betonen?

Opnieuw gebruikt Paulus het woord ‘gezond’ als het gaat om de verkondiging van het Woord (vgl. vers 1). Heel hoofdstuk 2 staat in dat kader, omdat ook vers 15 daarnaar verwijst. Wat moeten/kunnen wij daar vandaag mee?

4. Zowel bij Titus als bij de dienstknechten komt het getuigenis naar buiten naar voren. ‘Binnenshuis’ heeft dus alles te maken met ‘buitenshuis’.
  - a. Waarom is dat zo?
  - b. Hoe krijgt dat vorm als we luisteren naar Paulus?

**Om verder over na te denken (uit het boek dat we ook gebruiken voor de belijdeniscatechisatie: Uw enige troost van ds. W. Pieters):**

God wil dat dit Woord niet alleen wordt gelezen en bestudeerd, maar vooral wordt verkondigd, gepredikt. Let maar eens op hoe vaak we in verband hiermee het woord ‘horen’ tegenkomen.<sup>1</sup> Dit preken gebeurt door mensen die Hij Zelf daartoe roept en bekwaamt: profeten, apostelen, predikanten. Ik wijs je op het vreselijke verschijnsel dat er ook valse profeten en leraars zullen zijn. Denk aan het ernstige woord van de Heere Jezus in Mattheüs 24 vers 11<sup>2</sup>. Om het belang van deze zaak, geef ik hierbij een paar waarschuwendende Schriftwoorden door over de valse predikers:

Mattheüs 7 vers 15: Wacht u voor de valse profeten, die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.

Mattheüs 24 vers 5 & 24: Velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: ‘Ik ben de Christus’. En zij zullen velen verleiden. & Er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij (als het mogelijk was) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

<sup>1</sup> **Deuteronomium 6:4** Hoor, Israël: de HEERE, onze God, is een enig HEERE.

**Markus 4:20** Dezen zijn die in de goede aarde bezaaid zijn: die het Woord horen en aannemen.

**Lukas 8:21** Hij antwoordde en zei tegen hen: “Mijn moeder en Mijn broeders zijn dezen die Gods Woord horen, en dat doen.”

**Handelingen 15:7** Petrus stond op en zei: “Mannen broeders, u weet, dat God lang geleden onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord van het evangelie zouden horen, en geloven.”

**Romeinen 10:17** Dus is het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.

<sup>2</sup> **Mattheüs 24:11** En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.

Handelingen 20 vers 30: Uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen weg te trekken achter zich.

2 Thessalonicenzen 2 vers 9-10: ... de mens der zonde, wiens toekomst is naar de werking van de satan, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.

1 Timotheüs 4 vers 1: De Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen.

2 Petrus 2 vers 1: Er zijn ook valse profeten onder het volk Israël geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen zijn, die verderfelijke ketterijen bedekt zullen invoeren, ook de Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenen, en een haastig verderf over zichzelf brengen.

1 Johannes 2 vers 18 & 26: Kinderen, het is de laatste ure; en zoals u gehoord hebt, dat de antichristus komt, zo zijn ook nu vele antichristussen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is. Dit heb ik u geschreven over degenen die u verleiden.

1 Johannes 4 vers 1: Geliefden, geloof niet iedere geest, maar beproef de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.

Judas 1 vers 4: Er zijn sommige mensen ingeslopen, die lang geleden tot dit oordeel tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in ontucht, en de enige Heerser, God, en onze Heere Jezus Christus verloochenen.

Openbaring 13 vers 11-14 Ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, als van het Lam, en het sprak als de draak ... En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. En het verleidt degenen die op de aarde wonen, door de tekenen die aan hem te doen gegeven zijn.

Openbaring 19 vers 20: Het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid ervan gedaan had, waardoor hij verleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die zijn beeld aanbaden.

De Bijbel moet worden uitgelegd en toegepast voor de hoorders.<sup>3</sup> Door de stem van de dienaar van Zijn Woord<sup>4</sup> komt God Zelf tot ons en spreekt Hij tot ons persoonlijk.<sup>5</sup> Het heeft Hem behaagd door de dwaasheid der prediking mensen zalig te maken door het geloof<sup>6</sup> en het geloof is (zoals de eerste zonde uit het horen naar satan) uit het gehoor van (het horen naar) het Woord van God.<sup>7</sup> Daarom moet er gepredikt worden – denk ook aan de geschiedenis van Cornelius, Handelingen 10. Dat deze evangelieprediking vrucht draagt, is niet te danken aan de prediker. Paulus zegt dat hij en andere dienaren van het Woord maar aarden vaten zijn (2 Korinthiërs 4 vers 7). Maar de uitnemendheid van de kracht (of de alles te boven gaande kracht) is van God, want het evangelie is een kracht van GóD tot zaligheid voor een ieder die gelooft (Romeinen 1 vers 16)

<sup>3</sup> **Handelingen 8:30-31** Filippus liep toe, en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, en zei: “Verstaat u ook, wat u leest?” En hij zei: “Hoe zou ik toch kunnen, als mij niet iemand onderricht?” En hij vroeg Filippus, dat hij zou opkomen, en bij hem zitten.

<sup>4</sup> **Jesaja 40:3** Een stem van de Roepende in de woestijn: “Bereid de weg des HEEREN, maak recht in de wildernis een baan voor onze God.”

<sup>5</sup> **Mattheüs 10:40** Wie u ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft.

<sup>6</sup> **1 Korinthiërs 1:21** Omdat, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, daarom heeft het God behaagd door de dwaasheid der prediking, zalig te maken die geloven.

<sup>7</sup> **Romeinen 10:17** Het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.