

**Schriftlezing/tekst**

Schriftlezing/tekst: Markus 10: 13 - 16

**Thema en punten:**

Het kind en het Koninkrijk

1. Tot Christus
2. Van Christus

**Vragen:**

1. (Voor de kinderen) Brengen jouw ouders, of degenen die voor jou zorgen, jou tot Jezus? Hoe dan?
2. Waarom weigeren de discipelen de ouders met hun kinderen?  
Hoe kunnen we vandaag de kinderen weghouden van de Heere Jezus?
3. Wat betekent het om het koninkrijk van God te ontvangen zoals een kind?
4. Wat houdt de zegen van de Heere in en is er een relatie met de doop?

**Om verder over na te denken (van Calvijn en ds. G. Boer):**

Calvijn

Christus verklaart dat hij ook de kinderen wil toelaten. Hij neemt hen in de armen, omhelst hen niet alleen, maar zegent hen ook met oplegging van de handen. Daaruit maken wij op dat Hij Zijn genade ook tot de leeftijd van de kinderen uitstrekt. Dat hoeft ons niet te verwonderen, want het gehele geslacht van Adam is begrepen onder het vonnis van de dood. Daarom zouden allen noodzakelijk verloren moeten gaan, van de kleinste tot de grootste, behalve degenen die door de Ene Verlosser van het verderf ontruikt worden. De kinderen van de genade van de verlossing uit te sluiten, zou wreed zijn. (...) De wederdopers weigeren aan jonge kinderen de doop, omdat zij niet in staat zijn om de verborgenheid die daarin verzegeld wordt te bevatten. Wij werpen hen echter tegen:

de doop is een onderpand en afbeelding van de verlossing van de zonden uit genade en eveneens van onze aanneming door God.

Daarom kan men de doop niet weigeren aan jonge kinderen, die door God aangenomen en door het bloed van Zijn Zoon gewassen worden. Hun bezwaar dat door de doop tegelijkertijd de bekering en het nieuwe leven wordt afgebeeld, wordt eenvoudig opgelost, door op te merken, dat de Geest van God hen naar de maat van hun jaren vernieuwt, totdat trapsgewijze de verborgen in hen aanwezige kracht sterker wordt en openlijk tevoorschijn treedt.

Ds. G. Boer

'Dat is de belofte Gods. Deze ligt in Gods handen en niet in uw hand. Daarmee werkt de Heere. O, zie dan op die hand. Leer erop pleiten. De gehele inhoud van het verbond der genade is u vermaakt. Het is u zelfs in de belofte geschonken. Wanneer de inhoud van die belofte u nog niet is deelachtig gemaakt, ligt dat aan uw pure vijandschap en aan uw ongeloof. Maar daarmee weet Hij raad. U niet! (...) Wie durft er te zeggen dat de Heere onwaarachtig is? En toch, hoe vaak leeft dat in het hart? Wordt u geschud en zegt u: Ik meer ongeloof dan geloof? U staat met uw rug tegen de muur. Wanneer u geen achterdeuren meer hebt, maar voor God blijft staan en mogelijk uitroept: Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp, u zult niet beschaamd uitkomen. Het gaat om Christus en Zijn genade. Het gaat erom dat u met Hem verenigd wordt. Houd aan! Houd sterk aan in het gebed. Want de Heere zal nog altijd geven Zijn Heilige Geest, degenen die Hem bidden.'