

Schriftlezing/tekst

Schriftlezing: Psalm 119: 9 - 32

Tekst: Psalm 119: 17

Thema en punten:

Godgericht leven

1. Afhankelijk 2. Leven 3. Bewaren

Vragen:

1. (Voor de kinderen) Wat is het belangrijkste in het leven voor de dichter? Schrijf dat op, hang het boven je bed/op je slaapkamerdeur en lees het komende week elke morgen als je opstaat.

2. We belijden met de Heid.Cat. dat het gebed het belangrijkste stuk van de dankbaarheid is (Zondag 45).
 - a. Hoe komt dat naar voren in Psalm 119?

 - b. Wat betekent de waardering van deze Psalm in de Vroege Kerk voor vandaag?

 - c. Krijgt dit belijden uit de Heid.Cat. praktisch vorm in uw/jouw leven?
Hoe dan, of hoe kan dat zo worden?

3. De dichter belijdt een dienaar van de Heere te zijn. Waarom vraagt hij dan toch om leven?

4. Wat zegt het intens verlangen van de dichter om Gods geboden te bewaren ons?

Om verder over na te denken (van Calvijn):

Wij zijn niet van onszelf, laat dus in onze plannen of daden niet onze wil of rede heerschappij voeren.

Wij zijn niet van onszelf, laat ons dus niet zoeken wat ons naar het vlees nuttig is.

Wij zijn niet van onszelf, laat ons dus, voor zover mogelijk, onszelf en al het onze vergeten.

Wij zijn van God, laat dus Zijn wijsheid en wil al onze handelingen bepalen.

Wij zijn van God, laat dus tot Hem, als tot het enige rechte doel, alle delen van ons leven streven.

O, wat een vordering heeft hij gemaakt, die geleerd heeft, dat hij niet van zichzelf is...