

Schriftlezing/tekst

Schriftlezing: Hooglied 5: 9 - 16

Tekst: Hooglied 5: 16m

Thema:

De heerlijkheid van Christus

Vragen:

1. Is de Heere Jezus voor u/jou begeerlijk/waard om lief te hebben? Waarom?
2. Spreek eens door over het gedicht hieronder. Is er iets in wat u/jou raakt of aanspreekt?

Om verder over na te denken:

Gij overwon, o Hemelheer!
Ik zink voor U aanbiddeend neer,
Tot in de ziel bewogen
Ik heb U lang en trots weerstaan
Maar onvermoeibaar hield Gij aan,
Uw liefd' is Alvermogen!

Ik heb wanhopig mij verzet
Ik haatte Uw Woord, ik smaadde Uw wet
Ik heb Uw eer geschonden.
Geen martelaar aan de folterstaak,
Stond zo volhardend voor Uw zaak,
Als ik voor die der zonden!

Maar sinds G' Uw liefde mij deed zien,
Kan ik niet langer weerstand biên,
De schaamte gloeit mijn wangen.
Gij, Heiligste! Gij stierf voor mij?
O ondoorgrond'lijk medelij'!
Ik geef mijn hart gevangen!

Had Gij in gramschap neergeblijkt
En met Uw donders mij verschrikt,
Ik had U blijven tarten.
Maar 'k zag U bloeden aan het hout,
Ik heb Gods liefde in U aanschouwd,
Daar smolt het ijs mijns harten!

Nu ben ik de Uwe. O Heiland, kom!
Trek binnen in Uw eigendom,
De ziel die Gij bevrijdde!
Geef dat zij U en U alléén,
Zolang zij ademt hier beneên,
Elk' ademhaling wijdde!

Terwijl ik in Uw wil berust,
Zijt Gij mijn hoop, mijn licht, mijn lust,
Tot ik dit hoofd zal buigen!
Mijn hand, mijn oog, mijn oor mijn mond,
Die in soldij der zonde stond (= in dienst van)
Zal van Uw eer getuigen

En ben ik waarlijk dan die man,
Die nu van U niet scheiden kan,
En eens zo fel u smaadde?
O, Heer'! Wie is zo groot als Gij
Geef dat ik elk een voorbeeld zij
Van grond'loze genade

R.M. McCheyne