

Schriftlezing/kerntekst:

Schriftlezing: Titus 2: 1 - 15

Kernstekst: Titus 2: 1 – 3

Thema en punten:

Christelijke levenskunst ‘binnenshuis’ (1)

1. Naar de gezonde leer 2. Ouderen 3. Jongvolwassenen¹ 4. Voorgangers 5. Dienstknechten

Vragen:

1. (Voor de kinderen): Het ging vanmorgen in het bijzonder over ouderen. Wat heb je geleerd en is dat ook voor jou belangrijk?
2. Paulus spreekt over een nauwe verbinding van leer en leven. Wat is die verbinding?
3. Hoewel de woorden die Paulus richt aan oudere mannen en vrouwen voor iedereen belangrijk zijn, gelden ze blijkbaar wel heel in het bijzonder voor hen.
 - a. Wat schrijft Paulus aan hen?
 - b. Waarom juist aan hen?
 - c. Leg uw leven er eens biddend naast.
 - i. Waarin ontdekt het u opdat u zult belijden voor God en waar nodig elkaar?
 - ii. Waartoe spoort het u aan?
 - iii. Hoe kunt u dat doen? (Geestelijk en praktisch)

Om verder over na te denken (Calvijn):

Dat Paulus lang in de vermaning is geweest (namelijk vers 2 – 10), is voornamelijk omdat de gemeente van Kreta tot een begeerte van heiligheid en een eerbaar leven moest worden gebracht. In plaats van dat ze zeer ijverig bezig waren met niet nuttige kwesties (zie Titus 3: 9) Want er is niets wat beter de ‘verdwaalde scherpzinnigheid’ van de mensen in toom houdt, dan wanneer zij bekennen in welke plichten ze zich behoren te oefenen.

¹ De laatste drie punten zijn voor een volgende keer/ volgende keren (DV)