

**Schriftlezing/kerntekst:**

Schriftlezing: 2 Korinthe 5: 10 – 21

Tekst: vers 11 - 14

**Thema:**

Noodzaak van verzoening

1. Alles openbaar      2. Verwijdering      3. Liefde

**Vragen:**

1. (Voor de kinderen): De Heere weet alle dingen. Maak de volgende zinnen af:
  - a. Dat is niet fijn, omdat....
  - b. Dat is fijn, omdat....
  
2. In de preek werd gezegd dat vanuit dit gedeelte blijkt waaruit vervreemding van God onder meer wordt herkend:
  - Roemen in het uiterlijk
  - Voor jezelf leven
  - Leven bij het zichtbare
  - a. Leg uit wat dit betekent.
  - b. Leg uw leven er komende week eens naast.
  
3. Paulus zegt dat hij gedreven wordt, door:
  - De schrik des Heeren
  - De liefde van Christus
  - a. Wat betekent dit?
  - b. Trek de lijn eens door naar het Heilig Avondmaal.

**Om verder over na te denken:**

Tenzij wij nog harder dan ijzer zijn, kunnen wij het niet laten onszelf geheel aan Christus over te geven, als wij overleggen (=overdenken/erover mediteren) wat voor een grote liefde Hij ons bewezen heeft, als Hij de dood voor ons heeft ondergaan.

(Calvijn)