

Schriftlezing/tekst:

Schriftlezing: Handelingen 2: 1 - 21

Tekst: Handelingen 2: 16 - 18

Thema en punten:

Pinksterfeest? Dit is het!

1. De laatste dagen
2. Mijn Geest

Vragen:

1. (Voor de kinderen): Waarom zeggen sommigen mensen dat de apostelen dronken zijn? Wat zegt Petrus daarop?
2. Hoe kan Petrus Joël citeren over de 'laatste dagen', als we nu al een kleine 2000 jaar verder zijn?
3. Petrus spreekt over 'alle vlees'. Is dat ieder mens?
4. Er wordt gesproken over dromen, gezichten en profeteren.
 - a. Wat hebben die woorden met elkaar te maken?
 - b. Heeft dat betrekking op ieder christen? Zo ja, hoe?

Om verder over na te denken (van Maarten Luther)

Goede God, geef ons de Heilige Geest, die het gehoorde Woord in onze harten schrijft, zodat wij het aannemen en geloven ons er in verheugen en ons er door laten vertroosten tot in eeuwigheid. Eeuwige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, verleen ons Uw genade, dat wij de Heilige Schrift goed en ijverig bestuderen, Christus daarin zoeken en vinden en door Hem het eeuwige leven hebben. Help ons daartoe, goede God, met Uw genade. Geef, goede Heere God, Uw genade, dat ik Uw Woord recht versta, en meer nog, dat ik het ook mag dóen. Heere Jezus Christus: als mijn studeren niet uitsluitend tot Uw eer zou strekken, laat mij dan liever geen letter begrijpen. Geef me slechts, zo veel als voor mij nuttig is, tot Uw eer. Lieve God, verklaar Uw Woord in onze harten en maak het zo licht en warm dat wij er troost en vreugde van ervaren. Goede Vader in de hemel, schenk ons om der wille van Uw lieve Zoon Jezus Christus Uw Heilige Geest, opdat we goede leerlingen van Christus worden en een hart hebben, waarin een onuitputtelijke bron van liefde is, die nooit ofte nimmer uitdroogt.

Vader en God van alle troost, verleen ons door Uw heilig Woord en Uw Geest een vast, opgewekt en dankbaar geloof, opdat wij deze en alle nood zalig kunnen overwinnen. Laat ons eindelijk proeven en ervaren, dat het de waarheid is, wanneer Uw lieve Zoon Christus zelf spreekt: wees getroost, Ik heb de wereld overwonnen. Het doel Heere Jezus Christus, U hebt ons bevolen het Onze Vader te bidden: Uw rijk kome. Help ons, dat wij daar ijverig om bidden en daarnaast vast geloven, dat wij aan het eind tot deze heerlijkheid zullen komen. Geef ook, dat de blijde en zalige dag van onze verlossing en heerlijkheid spoedig komt en dat we dan alles ervaren, zoals we het nu in Uw Woord horen en geloven.