

Schriftlezing/tekst:

Schriftlezing: Johannes 10: 1 – 10

Tekst: Johannes 10: 9

Thema:

Christus en Zijn kudde

1. De Deur 2. Ingaan 3. Weide vinden

Vragen:

1. (Voor de kinderen): Teken een overnachtingsplaats voor de schapen en laat zien wat Christus bedoelt als Hij zegt: 'Ik ben de Deur'.
2. De deur veronderstelt een opening in een muur. Wat zegt die muur ons? Waarom is Christus alleen de deur?
3. Christus spreekt niet alleen van ingaan, maar ook van uitgaan door de deur. Wat heeft ons dat te zeggen?

Om verder over na te denken (van ds. W.L. Tukker):

Laat u toch door niets weerhouden om in te gaan. Laat u door niets ophouden om in te gaan. Allerlei overwegingen als: Dat kan later nog wel eens!, of: Zou dit nu de enige manier zijn om zalig te worden, of: Mijn zonden zijn te groot dan dat ik de drempel van de kerk zou overgaan. Het zijn allemaal lege overwegingen. Zo zijn duizenden buitengebleven. Zo zijn duizenden verloren gegaan. Gaat in! Gaat in door de enge (nauwe) poort. Gaat in door Christus, de deur. Geloven is ingaan. Gehoorzamen aan de roeping van Christus, dat is ingaan. Blijft niet buiten de deur.

De Herder zoekt de weide voor de schapen. Daar waar water is, op berg en dal. En die weide is Gods Woord. Daarin zijn hoogten en diepten, heuvelen en bergen en ook dalen. Maar daar zijn overal weiden. En de Herder weet wel of Zijn kudde hoog of laag geweid moet worden. Goed vasthouden: de Herder zoekt de weide! En het schaap vindt de weide. Zo zegt de tekst het. De kerk is de stal en het Woord is de weide. De Schrift spreekt zelfs van de weide van de woestijn. Heb maar geen zorg als uw weg voert door woestijnen. Ook daar zal de Herder u leiden en ook daar zullen de schapen weide vinden. En de woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn... als zij namelijk de Herder zullen zien met Zijn grazende schapen.