

**Schriftlezing/tekst:**

Schriftlezing: Johannes 18: 1 - 11

Tekst: Johannes 18: 11b

**Thema:**

Vaders drinkbeker voor Christus

**Vragen:**

1. (Voor de kinderen): Waarom wilde de Heere Jezus niet dat Petrus Hem verdedigde?
2. Christus gebruikt het beeld van een drinkbeker die de Vader Hem gegeven heeft.
  - a. Waarop ziet dat beeld?
  - b. Hoe ziet u/zie je dat terug in het Heilig Avondmaal.
  - c. Wat zeggen u de woorden uit het formulier: 'Ik voor (in plaats van) u daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven'?

**Om verder over na te denken (citaten van dr. H.F. Kohlbrugge):**

(1) Het gehele heidendom kan slechts op één geval wijzen waarin een vriend borg werd voor zijn ter dood veroordeelde vriend, en voor hem sterven wilde, indien de ander niet terugkeerde. Deze vriend vertrouwde op het woord van zijn vriend, op wie hij wist te kunnen rekenen, en die hem nooit beledigd had.

Hier zien wij echter een Vriend, Die Zich voor geheel ontrouwe vrienden overgeeft, voor vrienden van Wie Hij wist, dat ze niet bij Hem zouden blijven, wanneer het beslissende uur aangebroken was. Voor vrienden, die Hem daardoor te meer zouden moeten beledigen, omdat zij door hun vlucht zouden bewijzen dat zij in het geheel geen vertrouwen stellen in Zijn Vader. Dit was juist het hoogste lijden dat ze Hem konden aandoen!

Nochtans, hoewel Hij hen kende en wist dat ze zo waren, had Hij reeds de avond voor deze nacht tot de Vader gezegd: 'Uit degenen, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren. En daaruit (dat Hij in Zijn gebed volhardde) blijkt het dat Hij hen voor verloren gerekend zou hebben, als zij in de macht van de vijanden waren geraakt. Wanneer zij in zodanige macht gevallen zouden zijn, zouden ze niet volhard hebben in het geloof in Hem. Daarom beval Hij aan degenen die Hem gevangen namen: 'Laat dezen heengaan.' Dus:

- Dat de discipelen bewaard werden, geschiedde alleen door Zijn woord
- Dat zij gered werden, geschiedde door Zijn gebed
- Dat zij behouden werden, geschiedde op Zijn bevel: 'Indien u Mij zoekt, laat dezen heengaan.'

Want nu kwam in vervulling hetgeen Hij gesproken had: 'Ik stel Mijn leven voor de schapen, zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid.'

(2) Wie van te voren meent, te kunnen volharden en zich er op laat voorstaan dat hij toch een discipel van de Heere is en geen vrees kent... wie denkt aan de Heere getrouw te kunnen blijven tot in de dood... aan diegene zal het wel het eerst blijken, wat vlees vermag. Daartoe hoeft het niet eens zo ver te komen als het in Gethsemané kwam. Wie echter met vreze en beven zich aan het Woord en de genade vastgeklemd houdt en in waarheid van zichzelf wil weten dat hij nooit een held geweest is, waar het de zaak van God aanging, maar dat het alleen de genade van Christus is, waarin hij staat -voor zover hij staat-... diegene behoort tot de kleinen, tot wie zich de hand van de Heere wendt, om hen wonderbaar door alles en over alles heen te dragen, zodat zij het gevaar waarin zij geweest zijn, pas achteraf bemerken.