

**Schriftlezing/tekst:**

Schriftlezing: Johannes 8: 1 – 11

Kerntekst: Johannes 8: 10, 11

**Thema en punten:**

Jezus' ontferming

1. Zondares                      2. Zondaren                      3. Zondeloze

**Vragen:**

1. (Voor de kinderen): Probeer deze geschiedenis eens in één zin samen te vatten.
  
2. Hoe wilden de Schriftgeleerden Jezus vast laten lopen? Wat zegt dat over hun intentie en hun visie op zonde?
  
3. Jezus zegt: 'Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.'
  - a. Wat bedoelt Hij daarmee?
  - b. Waarom is het goed dat iedereen weggaat?
  - c. Waarom is het aangrijpend dat iedereen weggaat?
  
4. Wat bedoelt de Heere met de woorden: 'Zo veroordeel ik u ook niet' en hoe verhoudt zich dat met de belijdenis dat Hij komt om te oordelen de levenden en de doden?
  
5. Wat hebben de woorden 'en zondig niet meer' ons te zeggen?

**Om verder over na te denken van Augustinus:**

Wij geloven en belijden dat Christus rechter is. Daarover hoeven we niet de geringste twijfel te hebben. Christus is gekomen, maar allereerst om te redden en dan pas om te oordelen. Daarbij zal Hij hen die zich niet hebben willen laten redden, veroordelen tot straf. Maar wie door te geloven de redding heeft aanvaard, zal Hij leiden naar het leven. Het primaire doel van onze Heere Jezus Christus was dus gericht op genezen, niet op oordelen. Want als Hij was gekomen om eerst te oordelen, had Hij niemand gevonden aan wie Hij een beloning voor rechtvaardigheid had kunnen geven. Nee, Hij zag dat alle mensen zondaren waren en dat helemaal niemand gevrijwaard was van de dood door de zonde. En daarom moest het aanbieden van Zijn barmhartigheid dus voorafgaan aan het uitspreken van het oordeel.