

Schriftlezing/tekst:

Schriftlezing: Handelingen 2: 1 – 13

Tekst: vers 1 – 4a

Thema en punten:

Pinksteren!

1. Tijd 2. Tekenen 3. Vervuld

Vragen:

1. Voor de kinderen: Waarom gebruikte de Heere de tekenen van wind en vuur? Wat betekenen ze?
2. Waarom werd er gebeden om dat wat al beloofd was? Wat zegt dat ons vandaag?
3. De wind staat (ook) voor de kracht van de Geest. Waarom en wanneer is dit teken juist een troost?
4. Wat is 'vervuld zijn met de Heilige Geest'?

Om verder over na te denken (in verband met de avonddienst - Romeinen 8: 26, 27 - en de belijdenisdienst – 2 Korinthe 12: 9, 10):

Zijn mijne wegen, Heer', niet Uwe wegen,
En mijn gedachten Uw gedachten niet,
Vernietig dan mijn hoop en houd mij tegen,
Opdat het kwade niet door mij geschiedt.

Slechts zelden heb ik, wat ik vroeg, verkregen,
Maar dwaling vrees ik meerder dan verdriet,
En met een glimlach heb ik stilgezwegen,
Als Gij mijn wensen onbevredigd liet.

Glimlachend zàl ik zwijgen met gerust
Vertrouwen op Uw hoger, wijzer oordeel.
Gij weet, of ik bewogen word door lust
Naar lof, door ijdelheid of zucht naar voordeel -
Maar dood dan ook mijn wensen, want het kwaad
Ligt in het willen meer dan in de daad.

Een sonnet van Jacqueline E. van der Waals