

Schriftlezing/tekst

Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 35 – 50

Tekst: 1 Korinthe 15: 49

Thema en punten

Aards en/of hemels?

1. Onmogelijk? 2. Leven 3. Alles wordt nieuw

Vragen

1. (Voor de kinderen en alle anderen):
 - a. Weet je waarin je op je vader/moeder lijkt? (Als je ze kent of hebt gekend.) Denk aan hoe je eruit ziet, maar ook aan hoe je vaak doet.
 - b. Onze eerste verre voorvader Adam heb je nooit gezien. Toch weten we dat jij en ik op hem lijken. Waarin?
 - c. Kun je ook op de Heere Jezus lijken? Hoe kan dat?
 - d. Wat zegt de tekst van de preek:
 - i. Over het leven van een christen nu?
 - ii. Over het leven van een christen in de toekomst van Christus?

Om nog verder over na te denken (van Calvijn):

Allereerst: het gaat hier niet om een vermaning, maar om zuivere leer. Hier wordt niet gesproken over de nieuwheid van het leven, maar deze tekst past in het verband: de opstanding van het vlees. Daarom zal dit de betekenis zijn: zoals de vleselijke natuur, die in ons voorgaat, een beeld van Adam is, evenzo zullen wij in de hemelse natuur aan Christus gelijk wezen. Want wij beginnen nu het beeld van Christus te dragen, en worden van dag tot dag meer daarnaar veranderd. Maar dit beeld is in de geestelijke wedergeboorte gelegen. Dat zal alsdan volkomen wederopgericht worden, zowel in het lichaam als in de ziel. Dus: wat nu begonnen is zal volmaakt worden. Ja, wij zullen inderdaad en zeker krijgen wat wij nog hopen.

Als iemand deze tekst toch liever leest als een vermaning, dan zal deze tekst dienen om de Korintiërs aan te sporen/te prikkelen. Want als zij de oprechte godzaligheid en het nieuwe leven behoorlijk bedacht (overdacht/overwogen hadden zoals het behoort), dan hadden zij ook mede tot de hoop van de eeuwige heerlijkheid ontstoken kunnen worden. (dus: dan hadden ze de rijkdom van de opstanding van de doden geloofd en verwacht. Terwijl ze nu zeggen dat er geen opstanding van de doden is.)