

Schriftlezing/tekst

Schriftlezing: Jesaja 40: 1 – 11

Tekst: vers 9

Thema en punten:

Zie, hier is Uw God (2)

Vragen

1. (Voor de kinderen:) De Heere redt zondaren niet 'op afstand', maar kwam en komt Zelf.
 - a. Hoe kwam Hij?
 - b. Hoe komt Hij vandaag?
2. In het avondmaal gaat het ook over: 'Zie, hier is uw God.' Brood en wijn getuigen van Hem.
 - a. Wat zeggen brood en wijn over onze nood/schuld?
 - b. Wat zeggen brood en wijn over Gods genade?

Om verder over na te denken

Hoe kan ik tot Christus komen, zegt men, zo onrein en zo schuldig? Want er is niets dan verdoemeniswaardigheid in mij. Indien ik zo of zo was, zou ik tot Hem komen. Helaas, daar kan niets ongerijmder (= niets wat meer ongepast is) ingebeeld (= bedacht) worden, of (iets wat) tegenstrijdiger (is), zelfs tegen de rede (= het verstand) en het gevoel.

Indien u zo en zo zou zijn, dan zou u tot Christus niet komen en u zou Hem niet nodig hebben. Datgene het welk u voorgeeft als een reden waarom u niet zou komen, is de grote reden die in het Evangelie aangedrongen wordt, waarom u zou moeten komen.

Wat een uitzinnigheid is dat? Ik ben zo onrein, daarom zal ik tot de fontein niet komen om mij te wassen? Waartoe anders was de fontein geopend, dan tegen de zonde en de onreinheid?

Hugo Binning

En u, Avondmaalgangers, zie terug op uw deelneming aan de zegels van het verbond. Overdenk, wat u gedaan hebt. U hebt verklaard:

- een welgevallen te hebben in de weg en het middel van de zaligheid door de gekruisigde Christus en dat u Hem voor uw Hoofd, Wetgever en Bestuurder erkent.
- dat u zich door het geloof als levende leden van Zijn geestelijk lichaam aan Hem verbonden hebt en met Hem verenigd bent.
- dat u dus niet langer leden bent van de gemeenschap der wereld, die in het boze ligt, maar dat u alleen, geheel en altijd voor de Heere leven wilt.
- en ook dat u met de heiligen, wat hun lot hier op aarde ook zal zijn, in al hun lief en leed wilt delen (Psalm 45: 10)

Dit alles hebt u, voor engelen en mensen, gezegd en zelfs wezenlijk gezworen over het verbroken lichaam en het uitgestorte bloed van Christus. U zou er daarom zeer goed aan doen zich voor een ogenblik af te zonderen en dit in de eenzaamheid te overdenken en er de indruk van op uw geest te laten herleven.

Thomas Boston