

Schriftlezing/tekst

Schriftlezing en tekst: Mattheüs 15: 21 – 28

Thema en punten:

Paradox

1. Tot Hem
2. Wat is dit?
3. Nochtans

Vragen

1. (Voor de kinderen): Wat heb je geleerd van deze geschiedenis?

2. Deze vrouw komt tot Jezus.
 - a. Wat zegt ze? Wat belijdt ze daarmee?
 - b. Waarom is dat een aanklacht tegen de Joodse leiders?
 - c. Leg uw/jouw leven daar eens naast.

3. Herkent u in uw leven het handelen van de Heere Jezus in dit gedeelte?
Waarom doet Hij zo?

4. Christus zegt: ‘Groot is uw geloof’.
 - a. Waarin was haar geloof groot?

 - b. Waarom had ze niet genoeg aan ‘haar geloof’.

 - c. Hoe is dat bij u/jou?

Om verder over na te denken (Jacqueline E. van der Waals):

Zielekreet

Ik ween in donk'ren nacht en eenzaamheid.
Hoor hoe mijn ziel, alleen, in 't donker schreit.
Ze schreit gelijk een kindeke van dorst
Schreit naar de weelde van de moederborst,
Als Babels Joden, uit Jeruzalem
Verdreven, naar hun heerlijk Heiligdom,
Gelijk een bruidje naar haar bruidegom:
Zóó weent mijn stem.

Ik schrei naar U, o Heer, die verre zijt,
Gelijke een schaapje naar den herder schreit,
Gelijk een kind, dat honger heeft, naar brood,
Gelijk een levensmoede naar de dood,
Een afgejaagde hinde naar de bron,
Gelijk een kwijnend plantje naar de zon
Als Rachel weenende te Bethlehem:
Zóó weent mijn stem.