

Schriftlezing/tekst:

Schriftlezing: 1 Koningen 19: 7 - 13

Tekst: 1 Koningen 19: 11, 12

Thema en punten:

Genadevolle ontmoeting

Vragen:

1. (Voor de kinderen en alle anderen:)
 - a. Welke tekenen zag Elia voordat de Heere voor ging?
 - b. Waarom was de Heere daarin niet?
 - c. Wat zegt ons het suizen van een zachte stilte?

2. De geschiedenis van Elia lijkt hier op die van Mozes. Zij ontmoeten in het Nieuwe Testament samen de Heere Jezus.
 - a. Waar was dat?
 - b. Welk licht werpt dat op deze geschiedenis?

Om verder over na te denken (van dr. F.W. Krummacher):

Wat had Elia verwacht? Niets minder dan een onmiddellijk boetvaardig terugkeren tot de Heere van het gehele huis van Israël. In deze hoop ging hij te ver. (...) Dat zou hem juist op Horeb op hartdoordringende wijze geleerd worden. Juist onder de goddelijke wonderdaden, die hem voorbijgingen. Daaronder zou hij overtuigd worden:

- Dat alleen de openbaring en majesteit van God (als haar vurige glans niet door genade verzacht wordt) de zondaar wel angst en verschrikking aanjaagt, maar niet in staat is om hem in het stof te doen buigen en bekeren.
- Dat de betoning van de oneindige heiligheid (als zij niet gepaard gaat met barmhartigheid en liefde) de ziel wel tot beving en vluchten kan brengen. Maar die betoning van heiligheid kan haar niet tot een boetvaardig belijden bewegen en tot de Heere voeren.

En, o, hoe werd Elia van dat alles overtuigd!

Onder de stem van het zachte suizen daarentegen zou hij aan zijn eigen ziel ondervinden (en hoe grondig ondervond hij dat!):

- Alleen de vrije genade van God en de genieting daarvan maakt het hart week, verbrijzelt het hart en bekeert.
- Elia was dwaas geweest. Hij had van de donder van de wet en de goddelijke oordelen verwacht, wat die niet kunnen geven. De vrucht die Elia verwachtte kan alleen door de mededeling van de vriendelijkheid en de goedertierenheid van de HEERE ontstaan.
- Dat de Heere (Die Zijn werk nog niet beëindigd had) na de aardbeving, de stormwind en het vuur, op Zijn tijd ook met de stem van het zachte suizen komen zou. Daaraan zouden de harten geen weerstand meer kunnen bieden. Zodat de sterken zich met vreugde buigen en verootmoedigen zouden.