

Schriftlezing/tekst

Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 12 – 20

Tekst: 1 Korinthe 15: 19, 20a

Thema en punten

Ellendigste of gelukkigste van alle mensen?

1. Opstanding?            2. Alleen dit leven?       3. Meer dan dit leven

Vragen

1. (Voor de kinderen): Wat vond je mooi in de preek? Wat vond je moeilijk? Bespreek dat met elkaar.
  
2. Stelling: YOLO (You Only Live Once – je leeft maar één keer) is een Bijbelse levensinstelling. Waarom wel/niet?
  
3. Paulus benadrukt sterk dat Christus is opgestaan uit de dood. Natuurlijk ook omdat dat echt gebeurd is. Maar waarom is het zo belangrijk dat Hij opstond?
  
4. Waarom zijn christenen:
  - a. De allerellendigste van alle mensen als zij alleen in dit leven op Christus hopen?
  - b. De allergelukkigste van alle mensen omdat Christus is opgestaan uit de doden?

Om nog verder over na te denken (van Calvijn):

Er zijn twee redenen waarom het ten allen tijde kwalijker (minder goed/slechter) gaat met christenen.

1. De eerste is de volgende. Het is wel waar dat de Heere de goddelozen vaak straft en Zijn oordelen tegen hen begint te gebruiken in deze wereld. Nochtans bezoekt Hij de Zijnen met vele soorten van verdrukking. Allereerst omdat Hij kastijdt degenen die Hij liefheeft. Ten tweede opdat hij ze tot lijdzaamheid (geduld/volharding) onderwijze en dat Hij hun gehoorzaamheid beproeve. Opdat Hij ze langzaamaan door het kruis tot waarachtige vernieuwing bereide. Hoe het zij, nochtans wordt in de gelovigen altijd volbracht:  
het is tijd dat het oordeel van het huis van God begint  
wij zijn geacht als schapen tot de slachtbank verordend  
Gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.            (...)
2. De andere reden is deze. Al is het dat gelovigen rijkdom en allerlei goed overvloedig hebben: Zij zijn toch niet overdadig.  
Zij stoppen zichzelf ook niet zonder zorg vol, zoals andere mensen.  
Tenslotte gebruiken zij de wereld niet als ongelovigen, maar:  
wandelen (leven) zorgvuldig,  
zuchten zonder ophouden, voor een deel vanwege de kennis van hun zwakheid en voor het andere deel door verlangen naar het toekomstige leven.

Maar de ongelovigen staan er helemaal naar dat zij zichzelf in de tijdelijke wellusten dronken maken. (...)

Zo is het dan niet zonder reden dat Paulus zegt dat de christenen de allerellendigste zouden wezen als hun betrouwen alleen maar op deze wereld zou zijn.