

Schriftlezing/kerntekst:

Schriftlezing: Psalm 46

Kerntekst: vers 4, 5

Thema en punten:

De storm en de stilte

1. Bruisende wateren 2. Zegenrijke wateren

Vragen:

1. (Voor de kinderen): Luther dichtte naar aanleiding van Psalm 46: 'Een vaste burcht is onze God / een Toevlucht voor de Zijnen! / al drukt het leed, al dreigt het lot / Hij doet Zijn hulp verschijnen.'
 - a. Is dat een troost in rampen/moeilijke dingen?
 - b. Maar wat als er toch kinderen van God sterven in rampen, aan ziekten etc.?
2. Waarom is het goed/nodig om steeds te gedenken, ook als het gaat om de watersnoodramp van 1953, nu bijna 65 jaar geleden?
3. Welk beeld roepen de bruisende wateren op? Wat heeft dit vandaag ons te zeggen?
4. Wat is de tegenstelling vanuit vers 5 en wat betekent dat? Kent u die rust/vreugde?

Om verder over na te denken (van Calvijn):

Het geloof wordt dan eerst naar waarheid op de rechte proef gesteld, wanneer men in de grootste ongelukken geraakt is en zelfs de aarde onder ons schijnt geopend te worden, om ons te verzwelgen. Zo wordt de overwinning van ons geloof tegenover de gehele wereld afgebeeld, dat het namelijk alle vrees te boven komt, al bedreigen alle schepselen ons met de dood. Niet dat de kinderen van God lachen met gevaren, of spottend spreken over de dood. Maar, omdat zij hun door God beloofde hulp hoger stellen dan alle rampen, die hun schrik aanjagen. (...)

Die vastheid is alleen gegrond in de hulp van God, zodat zij, die zich op God verlaten, in waarheid kunnen roemen. Niet alleen dat zij onbevreesd zijn, maar ook dat zij veilig en zonder gevaar zullen zijn, terwijl de gehele wereld dreigt te vergaan van allerlei beroeringen.