

Schriftlezing/tekst:

Schriftlezing: Psalm 8

Tekst: Psalm 8: 3a

Thema en punten:

Uit de mond van de kinderen

1. Gods heerlijkheid
2. Gods sterkte

Vragen:

1. (Voor de kinderen): Het gaat in Psalm 8 over Gods majesteit en heerlijkheid. Waarom noemt vers 3a dan de kinderen?
2. De Psalm spreekt over de heerlijkheid die God de mens gaf.
 - a. Waarin wijst dat onze schuld aan?
 - b. Hoe verwijst dit naar de Heere Jezus (lees ook Hebreëen 2: 5 ev)?
3. Ik las ergens het volgende: ‘God doet Zijn grote daden door schijnbaar ontoereikende middelen om daarmee Zijn macht des te duidelijker te openbaren.’
 - a. Hoe zien we dat in deze tekst?
 - b. Noem nog eens wat voorbeelden uit de Bijbel.
 - c. Herkent u dit ook vandaag?

Om verder over na te denken (citaten uit een preek van Luther):

U hebt een Rijk gesticht en gegrondvest dat tegen dood en duivel vol macht en kracht is en toch bestaat uit de allerzwaksten en onmachtigsten die er zijn. (...) Is dit niet zeer wonderlijk? God heeft niet sterke engelen, in de hemel, gekozen en die erop uit gestuurd. Dat had Hij gemakkelijk kunnen doen. Michael zou het spoedig klaargespeeld hebben. Toch heeft God van hen geen gebruik gemaakt, maar van de menselijke natuur. Van dezelfde natuur die de duivel in zijn macht gekregen had en waarover hij door de zonde heer en meester is geworden en waarin hij door de dood woont. Juist deze menselijke natuur heeft de duivel aan handen en voeten gebonden. Tot haar zei Hij: Gaat heen en predikt, dan zult u overwinnen.

Zie, op deze wijze laat de Heere nog steeds de grote machten van de hemel en van de aarde buiten spel en verkiest Hij de eenvoudigste en meest ongeleerden tot de strijd tegen de duivel. Zo zijn nu eenmaal de werken van God. Want daarom heet Hij God, omdat Hij uit niets iets, ja alles maakt. Zo is Zijn aard en wezen. (...) Het is Gods natuur en wezen dat Hij een kracht en majesteit aan de dag legt, die door zwakheid machtig wordt. (...) Wij trekken niet met wapens ten strijde. Alles komt enkel voort uit de mond van jonge kinderen en zuigelingen. Dat wil zeggen: uit de dwaasheid van de prediking. (...) De wijze waarop Hij Zijn rijk sticht is die van het Woord alleen, van de prediking, die wij horen, aannemen en geloven. (...) Want de zuigelingen, dat wil zeggen, degenen die zich in deze wereld voordoen als zuigelingen, zijn desondanks een sterk en machtig koninkrijk, waar God behagen in schept en dat de duivel en de hele wereld te kijk zet.

Paulus schreef: ‘Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.’ Met andere woorden: Dit moet u genoeg zijn dat ik een machtige Heere ben. Neem er genoeg mee dat Mijn kracht volmaakt is. Mijn manier van doen is deze, dat u zwak moet zijn en moet wachten. Dat u niet zelf de hel mag willen uitroeien, want dat zal Ik doen, namelijk door kinderen. Als dit zo is, laten dan hel en duivel toornen wat ze willen, want Hij, Die ik aanhang met heel mijn hart, zal mij gewis sterken.