

Schriftlezing/tekst

Schriftlezing: Hooglied 5

Tekst: Hooglied 5: 2 - 7

Thema en punten

De Liefste staat voor de deur

1. Nodiging 2. Afwijzing 3. Verlangen

Vragen

1. a. Hoe kwam het dat Christus buiten de deur stond?
 b. Hoe spreekt Hij haar toch aan? Waarom?

2. a. In de preek kwam naar voren dat een gelovige zichzelf vaak een raadsel is. Hoe dan en waarom? (vgl. ook Rom. 7: 18 - 19)?
 b. Waarom staat ze uiteindelijk toch op?

3. a. Waarom is de Bruidegom weg?
 c. Wat tekent het verlangen van de bruid?

Om verder over na te denken

Hiermee gepaard gaat ook een grote hopeloosheid, omdat Hij weg was. Voor enige tijd was ze gerust geweest in Zijn afwezigheid. Dat donzige bed en die warme spreid hadden haar rust gegeven, een valse, een onbarmhartige en een goddeloze rust. Maar ze is nu opgestaan. De wachters hebben haar geslagen, haar sluier is weg en zonder vrienden staat de prinses daar verlaten in de straten van Jeruzalem. Haar ziel smelt van verlangen en ze stort van binnen haar hart uit als ze hunkert naar haar Heere. 'Geen liefde, dan Zijn liefde en geen heer, dan mijn Heere', zegt ze snikkend en met betraande ogen. Want niemand anders kan haar hart behagen of haar verlangen stillen.

Geliefden bent u ooit in zo'n staat geweest dat uw geloof begon te verslappen en uw hart en uw geest u ontvielen? Juist op dat moment smachtte uw ziel naar Hem. U kon het zonder Hem af toen mijnheer Vleselijke Gerustheid in huis was en u onthaalde. Echter toen hij met zijn huis door vuur verbrand was, kwam die oude liefde weer terug. U wilde Christus en u was pas voldaan toen u Hem opnieuw gevonden had. Dit alles is het kenmerk van ware liefde en de essentie van elk verlangen.

C.H. Spurgeon